

Over God de Zoon en onze verlossing – Zondag 11 t/m 19
Dit is mijn troost, (...) dat ik niet van mezelf ben, maar van Jezus Christus... (vr/antw. 1)

Zondag 16a – Klassieke weergave	Zondag 16a – Een eigentijdse weergave (dr. W. Verboom, Zoetermeer 2007)
<p>Vr. / Antw. 40 <i>Waarom heeft Christus Zich tot 'in de dood' moeten vernederen?</i> Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God^a niet anders voor onze zonden betaald (voldaan) kon worden dan door de dood van Gods Zoon^b.</p> <p><i>a) Gen. 2:17; b) Rom. 8:3-4; Hebr. 2:14-15.</i></p> <p>Vr. / Antw. 41 <i>Waarom is Hij 'begraven'?</i> Om daarmee te betuigen, dat Hij werkelijk gestorven was^a (en om onze graven gelijk te maken aan het Zijne, namelijk rustplaatsen voor onze lichamen)^b.</p> <p><i>a) Hand. 13:29; Matth. 27:59; Luk. 23:53; Joh. 19:38. b) Dit is een aanvulling uit een eerdere versie van de HC.</i></p> <p>Vr. / Antw. 42 <i>Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het, dat wij ook moeten sterven?</i> Onze dood is geen betaling voor onze zonden^a, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven^b.</p> <p><i>a) Mark. 8:37; Ps. 49:8. b) Fil. 1:23; Joh. 5:24; Rom. 7:24.</i></p>	<p>Vr. / Antw. 40 <i>Waarom moest Christus sterven?</i> Omdat Hij alleen zó voor mij kon betalen. De dood die ik verdien, wilde Hij ondergaan.</p> <p>Vr. / Antw. 41 <i>Waarom is Hij begraven?</i> Daardoor wordt duidelijk dat Hij echt was gestorven.</p> <p>Vr. / Antw. 42 <i>Als Christus voor jou gestorven is, waarom moet jij dan nog sterven?</i> Als ik sterven ga, is dat geen straf meer op mijn zonden. Het is het sterven van mijn zonden¹ en een doorgang voor mij naar het eeuwige leven.</p> <p><i>1. Sterven van mijn zonde. Als we sterven, sterft ook onze zonde. Vanaf dat moment zondigen we nooit meer.</i></p> <hr/> <p>Vgl. uit onze belijdenis: - H.C. Zondag 5, 6 en 22 - NGB art. 20 en 37</p> <p>Vgl. Schriftgedeelten: - Jes. 53:8-12; Joh. 19:30-42; Hebr. 2:14-18</p>

Kern: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. (Openb. 14:13m)

- Wat betekent Zijn sterven en begraven worden voor mijn sterven en begraven worden?
- *Memento mori*: gedenk te sterven. (Elke rouwadvertentie predikt: 'Heden ik, morgen gij!')

Zijn dood (40)

- Zijn dood was vrijwillig: Hij wilde Zich vernederen tot in de dood. Aan het kruis droeg Hij zonde en schuld; in Zijn sterven onderging Hij Gods straf.
- Het kon niet anders vanwege Gods 'gerechtigheid' (= rechtvaardigheid) en 'waarheid' (= betrouwbaarheid).

Zijn graf (41)

- Als een bewijs dat Jezus werkelijk gestorven was (niet schijndood).
- Om het uiterste van onze vernedering te ondergaan.
- Om het graf te 'heiligen': een rust- en slaapkamer, totdat Hij komt (Ps. 16; Hnd. 2:27; 1Kor. 15:42-43).

Mijn dood en mijn graf (42)

- Voor wie van Christus is, is de dood geen straf meer, geen betaling. Er is voldaan.
- Wat is het wel?
 - o Afsterven van mijn zonde (nooit meer hoeven / kunnen zondigen).
 - o Een doorgang naar het leven. Het sterven van een kind van God betekent dat de ziel op hetzelfde moment bij Christus is (vgl. Fil. 1:21-24).
- Geen crematie, wel begraven. Zolang het mogelijk is, volgen wij onze Heiland (ook in het graf).

...En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. (1Thess. 4:17b-18)